



SBAO De Springplank
Kruithuis 2
3844 DH Harderwijk
T 0341-431250
M 06-20741169
www.sbospringplank.nl

Extra Nieuwsbrief 13-01-2021

Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u een extra
nieuwsbrief.



Verlenging lockdown

De persconferentie van het Kabinet is gisteravond geweest en we hebben het allemaal kunnen horen: de lockdown wordt met drie weken verlengd. Klein lichtpuntje: afhankelijk van verschillende lopende onderzoeken zou het kunnen dat het basisonderwijs op 25 januari weer hun deuren zouden mogen openen. Dit betekent ook voor onze school dat we na deze week nog dicht blijven. We hopen met elkaar van harte dat we na 25 januari weer open mogen.

Goed om te weten dat ook het Lecso (landelijk expertise centrum speciaal onderwijs) dit keer het zelfde zegt als de rijksoverheid: scholen dicht. We snappen het besluit van de rijksoverheid. Er is vanwege de Britse variant veel onduidelijkheid over de veiligheid. De veiligheid van de kinderen, ouders en collega's staat voorop. We willen graag meer duidelijkheid over de veiligheid, voordat de school weer open gaat.



Achterstanden

We kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over de leerachterstand die mogelijk ontstaat. Met het team kijken we hoe we straks met de leerlingen starten. We zullen als de kinderen weer op school zijn met elkaar kijken waar ze zijn en waar we dan op in gaan zetten.



Huiswerk

Komende maandag zal de leerkracht weer een pakketje huiswerk voor de komende week brengen. De leerkracht brengt dan weer een deurbeszoekje. Het zou fijn zijn als er dan even kort contact met u als ouder en de leerling kan zijn. De leerkrachten komen i.v.m. de veiligheid niet binnen en zullen afstand houden. Via Klasbord communiceert de leerkracht de tijden waarbinnen zij verwachten langs te komen.



Als veel niet mag,
omdat we straks veel willen mogen.
Als veel niet kan,
omdat we straks veel willen kunnen.
Als je daardoor ongelukkig bent
en voelt alsof niemand je iets wil gunnen.
Wat is er met je aan de hand?
Zijn we te veel met eigen dingen bezig?
Te veel onszelf en onbekend met tegenslag?
Een stap vooruit, omdat dat ons geluk geeft,
want een stapje terug is iets wat niet echt mag.
Wat is er met ons met de hand?
En als het ineens anders gaat dan normaal,
dan stoort dat ons, we kunnen er slecht aan wennen.
Wij vinden dat we er recht op hebben,
het is een wereld die we niet willen kennen.
Laten we deze tijd samen accepteren.
Geduldig verwachten en elkaar aandacht geven.
Verbonden met de ander en onszelf,
zodat we straks in vreugde kunnen leven.
Chris Lindhout

Vragen?

Heeft u vragen bel of mail ons gerust!

Met vriendelijke groet,
Annemieke van der Krift en Bianca de Zoete

