



SBAO De Springplank
Kruithuis 2
3844 DH Harderwijk
T 0341-431250
M 06-20741169
www.sbospringplank.nl

Nieuwsbrief 17 april 2020

Geachte ouders/verzorgers

Hierbij ontvangt u de vijftiende nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.



Opvang in de meivakantie

In de meivakantie is de school gesloten en kunnen we geen opvang bieden aan kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen of kinderen die om een andere reden in aanmerking komen voor opvang. Zit u dringend verlegen om opvang en wilt u hiervoor toch in aanmerking komen gedurende de meivakantie (27 april t/m 8 mei), dan kan ik tot **vanavond 20.00 uur u aanmelden** bij de coördinatoren voor de noodopvang van de gemeente Harderwijk. Graag per mail reageren.



Hoe lang nog?

Vijf weken duurt nu de schoolsluiting in verband met de coronacrisis. Via de media vernemen we de verdrietige verhalen over de slachtoffers van deze virus, de toestanden in de verpleegtehuizen, de overvolle ic-afdelingen in de ziekenhuizen.

Wat betreft onze leerlingen, hun ouders en het personeel lijkt het, voor zover wij weten, het tot nu toe nog mee te vallen. Maar een zware periode is het voor iedereen. Allereerst voor al onze ouders die werken in de zorg of het ziekenhuis of die andere cruciale beroepen hebben. Maar ook voor de andere ouders, die hun werk hebben en daarnaast hun kinderen dienen te helpen met de schooltaken.

Ook voor de kinderen is het niet leuk meer. Een dag of een week niet naar school lijkt heel aantrekkelijk, maar zes weken helemaal niet, nee daar kiezen ze niet voor.

Net zo hard als de kinderen, verlangen ook de leerkracht naar de gewone situatie terug. Op school zijn we al druk bezig om bijvoorbeeld gefaseerd weer terug te gaan naar de normale situatie. Maar dat kan natuurlijk allen maar, wan-

neer de regering het sein op groen zet. Dan willen we er ook meteen klaar voor zijn! Waarschijnlijk hoort u woensdag 22 april hier meer over.



Thuis lezen

Goed kunnen lezen is ontzettend belangrijk voor



je kind zeker in deze tijd. Als ouder kun je je kind op allerlei manieren stimu-

leren om met lezen bezig te zijn. Want hoe meer je kind leest, hoe beter je kind gaat lezen. Tips voor thuis:

1. Lees je kind elke dag voor
Voorlezen? Natuurlijk doe je dat als je kind nog een peuter of kleuter is. Maar wist je dat het belangrijk is om te blijven voorlezen, ook als je kind al (lang) zelf kan lezen? Uit onderzoek blijkt steeds weer dat kinderen die regelmatig worden voorlezen daar volop van profiteren: het verbetert de woordenschat, het leesbegrip en is onmisbaar voor de taalontwikkeling. Of je kinderen nu in groep 1 zit of in groep 8, door voorlezen krijgen kinderen zin om zelf te gaan lezen.
2. Laat je kind voorlezen
Draai de rollen ook eens om: laat je kind aan jón voorlezen. Of aan een jonger broertje of zusje. Of aan poppen of knuffeldieren. Een kind dat kan voorlezen is trots op die prestatie, waardoor het extra gemotiveerd raakt om (nog) beter te leren lezen.
3. Haal boeken en tijdschriften in huis
Kinderen die thuis veel lezen, doen het beter op school. Verleid je kind tot lezen door volop leesmaterialen in huis te hebben die passen bij de leeftijd en leesvaardigheid van je kind: boeken, tijdschriften, strips, scheurkalenders. Beperk dit niet tot de slaapkamer van je kind. Zorg dat er ook altijd wat te lezen valt in de auto, badkamer, woonkamer en keuken.

4. Stel een leeskwartiertje in voor het hele gezin.

Trek elke dag een kwartier tot een half uur uit waarin alle gezinsleden samen stil lezen uit hun eigen boek. Zien lezen doet lezen. Vijftien minuten dagelijks oefenen met lezen doet wonderen voor de leesvaardigheid.

5. Online boeken lezen

Via de online bibliotheek kunnen kinderen als u lid bent van de bibliotheek ook boeken lezen. (<https://www.bibliotheek.nl/collectie/online-bibliotheek.html>)

Ook via de site van Yoleo kun je leuke boeken lezen (www.yoleo.nl). Stel altijd het leesplezier voorop!!

Bianca de Zoete



Ter gelegenheid van het afscheid van juf Willeke



Aan het eind van deze maand krijgt de juf haar AOW en haar welverdiende pensioen. We hadden het zo mooi gepland. Op woensdag 22 april wilden we het afscheid vieren van juf Willeke. Het liep allemaal net

even anders. De coronacrisis gooide roet in het eten. Op maandag 16 maart werden de scholen gesloten. Op het moment van dit schrijven is onbekend hoelang deze sluiting zal duren. Daarnaast heeft juf Willeke zich ziekgemeld op vrijdag 13 maart. Van deze ziekte is ze nog niet hersteld. Het gaat wel wat beter met haar, ze onderhoudt vanaf huis in Almere ook contacten met haar kleuters, maar door de Coronavirus zit er een afscheidsfeestje er nu dus niet in. Voorlopig hebben we de festiviteiten uitgesteld naar de laatste week voor de zomervakantie.

In dit artikeltje wil ik kort terugblikken op de onderwijs carrière van Willeke.

Na het behalen van haar mulodiploma in 1970 ging Willeke naar de KLOS in Emmen, de stad waar ze ook geboren werd. Dit was de opleidingsschool voor aanstaande kleuterleidsters. Zij behaalde in 1973 haar diploma en kon onmiddellijk aan het werk. Naast haar werk behaalde ze in haar eerste jaar ook het diploma van

hoofdleidster. Dat was het moment voor haar om wat verder om zich heen te kijken. Ze werd benoemd op een kleuterschool in Harderwijk. Deze heette De Springplank. (*Niet te verwarren met onze school*). In 1979 werd Willeke hoofdleidster van een vierklassige kleuterschool in Harderwijk: Onder de Toren. Daar bleef ze maar kort, want ze ging iets heel anders doen.

Ruim acht jaar werkte ze als leerkracht bij de organisatie "Jeugd met een Opdracht". Zo was ze vier jaar actief op het ziekenhuisschip de Anastasis waarmee Willeke de wereld heeft rondgereisd.



Gedurende de laatste periode werkte ze in een vluchtelingenkamp in Thailand als juf en coördinator van 2 kleuterscholen met vierhonderd kleuters. Hoewel ik haar toen nog niet kende, kan ik me voorstellen hoe deze periode haar gevormd heeft tot de kleuterleidster die ze nu is. Kenmerkend voor Willeke is haar onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen. Alles wil ze voor hen doen, waarbij ze vooral in de beginperiode ook de grenzen opzoekt.

In 1987 kwam Willeke weer naar Harderwijk en startte ze als invaller op De Drempel, de voorganger van Mijnschool. Deze school verzorgt praktijkonderwijs voor moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze school bleek letterlijk de drempel te zijn voor de stap naar het speciaal onderwijs voor kleuters. Binnen een jaar kreeg ze haar benoeming op Het Schippertje, verbonden aan lomschool De Hanze. In 1991 behaalde ze haar master, het diploma speciaal onderwijs met als specialisatie natuurlijk "zeer jeugdigen". Daar voelde Willeke zich weer helemaal op haar plaats. Vanaf 1988, nu dus 32 jaar werkt Willeke op deze plek. De enige verandering is de verhuizing van de Kennedylaan, waar er een apart schoolgebouw was

voor de kleuters, naar het hoofdgebouw. En daarnaast natuurlijk het samengaan van Het Schippertje, De Hanze en De Koningin Juliana-school tot De Springplank, school voor speciaal basisonderwijs.

Herkenbaar is Willeke als organisator van speciale gebeurtenissen, zoals het kerstfeest, dat destijds apart voor de kleuters werden gegeven. Tijd speelde geen rol, als het te lang duurde voor de kinderen, lastte ze wel één of meerdere pauzes in. Als iedereen maar de persoonlijke aandacht kreeg. Afscheid nemen van kinderen vindt ze moeilijk, maar ook van materialen. Elk jaar verzamelde Willeke al haar lesideeën in mappen, die vervolgens hun plekje kregen in haar lokaal of daarbuiten. Nooit zou ze er één weg doen, want misschien kon ze de ideeën nog wel een keer gebruiken. Natuurlijk diende regelmatig nieuw spelmateriaal aangeschaft te worden, maar ook dan vond ze veel te jammer om het oude weg te doen. Willeke heeft nu een grote zolder in Almere. Ik denk dat heel veel materialen en mappen daar inmiddels een plekje hebben gevonden.

In al die jaren heeft Willeke veel collega's zien komen en gaan. Naast de leerkrachten waren dat ook de onderwijsassistenten, die stuk voor stuk aangaven zo prettig met Willeke te kunnen samenwerken. Willeke heeft oog voor de kwaliteiten en beperkingen van iedereen en weet dit aan te wenden voor een plezierig en effectief samenspel. Grote waardering was er destijds op het schip. In de complimenten die ze daar mocht ontvangen, herkennen we haar nog steeds. *Competent, betrouwbaar, geliefd en gerespecteerd* door haar leerlingen en haar collega's.

Teleurstellingen bleven Willeke niet bespaard, maar er waren ook veel hoogtepunten. Enkele jaren geleden ontmoette Willeke Leendert Hinds. Zij trouwden en kochten een mooi huis in Almere. Op de bruiloft werden alle collega's uitgenodigd. Het werd een onvergetelijke avond.

1973-2020. Bijna 47 jaar was Willeke juf voor de kleuters. Elke keer als je oud-leerlingen - en daaronder zijn ook een aantal ouders van de huidige leerlingen - van juf Willeke spreekt, zie

je mensen met vreugde en dankbaarheid terugdenken aan de tijd bij juf Willeke. Juf Willeke houdt echt van kinderen en de kinderen houden echt van haar. Als collega's willen we daar graag bij aansluiten. Bedankt Willeke voor al die goede jaren. We wensen jou en Leendert een gelukkige tijd toe, die jullie samen mogen doorbrengen.



Groet van het team

Vorige week hebben alle kinderen via klasbord een groet van het team ontvangen. Als u deze gemist hebt, kunt u via onderstaande link alsnog het filmpje op youtube bekijken.



<https://youtu.be/4le1pac39jw>



De meivakantie

Tijdens de meivakantie is de school geheel gesloten. Het zeil van de vloeren wordt vernieuwd en dit werk gaat op de volle veertien dagen beslag leggen. Veel werk moet dan worden verzet. Alle lokalen uitruimen, het oude marmoleum verwijderen, de vloeren egaliseren, het nieuwe marmoleum leggen, schoonmaken en alles weer op zijn oude plek terug zetten. Er is een strak schema, maar het moet lukken. We hopen dat er de lokalen er op 11 mei weer netjes bij zullen liggen.



De Koningspelen 24 april

De Koningspelen in Harderwijk gaan door. Dan wel in een digitale variant, maar het gaat door!



KONINGS SPELEN

Op 24 april gaat GA! Harderwijk namelijk de kinderen van groep 5 t/m 8 een hele ochtend vermaken met leuke activiteiten en veel vrolijkheid. Ouders, juffen en meester hoeven niet te helpen, de kinderen kunnen zelfstandig meedoen. Meedoen kan door het volgen van een livestream vanuit een echte studio. Alle activiteiten voldoen natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM. Tijdens de uitzending gaan de GA! coaches en studenten van Landstede Harderwijk

in oranje gekleurde auto's de straat op. Zij rijden als reporters door de straten in Harderwijk. Zij roepen live en tijdens de uitzending alle kinderen op om mee te doen aan de leuke activiteiten in hun eigen voortuin of woonkamer. We vragen de leerlingen van te voren de vlag uit te hangen, de voortuin of het huis oranje te versieren en alvast opzoek te gaan naar een oranje kleding.

Het programma van de dag is als volgt:

08.15 uur: Versier je tuin (oranje!) en trek oranje kleding aan.

08.55 uur: Zet de livestream aan.

09.00 uur: Start uitzending digitale Konings spelen gemeente Harderwijk 2020

10.00 uur: Activiteiten met de GA! coaches

12.00 uur: Uitreiking prijs mooiste versierde tuin

12.05 uur: Einde Koningsspelen 2020.

Met vriendelijke groet,
Bert Veldhorst